

«Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο»

από το **Σύγχρονο Πειραματικό Θέατρο Σκιών**

Το Θέατρο Σκιών, αγαπημένο θέαμα μικρών και μεγάλων, ήταν το αντικείμενο της εκδήλωσης που έγινε την **Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014** στο Σχολείο μας.

Αρχικά, τα παιδιά του Γυμνασίου διδάχτηκαν κείμενα με πρωταγωνιστή το λαοφιλή Καραγκιόζη και κατασκεύασαν γνωστές φιγούρες των αγαπημένων τους ηρώων. Κατόπιν όλοι οι μαθητές του Σχολείου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια διαφορετική παράσταση Θεάτρου Σκιών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου. Το **Σύγχρονο Πειραματικό Θέατρο Σκιών ParaMana Puppet Theatre** που συνεργάζεται με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσίασε «**Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο**», ένα διαχρονικό παραμύθι για τα παιδιά κάθε ηλικίας.

Η ιστορία είναι δανεισμένη από την λαϊκή προφορική παράδοση της Ιαπωνίας. Μιλά για την αγάπη, το θάρρος και την αυτοθυσία ενός μικρού κοριτσιού, που ξεκινά ένα περιπετειώδες και δύσκολο ταξίδι, για να σώσει την ψυχή του πατέρα του. Η παράσταση πραγματεύεται την έννοια του πολέμου ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας και υπογραμμίζει τις θλιβερές συνέπειες που απορρέουν από αυτόν.

Η ιδιαιτερότητα που έχει η συγκεκριμένη παράσταση είναι η βασική αναπαραστατική μέθοδος που χρησιμοποιείται. Πρόκειται για τρισδιάστατη απεικόνιση της σκιάς, προβολές από έναν αυτοσχέδιο χειροκίνητο προτζέκτορα με ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και αφήγηση. Γι' αυτό στο τέλος της παράστασης ακολούθησε ένα δεύτερο σκέλος, όπου αφενός συζητήθηκαν οι θεματικές που αγγίζει η παράσταση και αφετέρου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στα παρασκήνια του Σύγχρονου Πειραματικού Θεάτρου Σκιών και να ανακαλύψουν τα μυστικά του ParaMana, τόσο τις τεχνικές, όσο και τις κατασκευές.

Τελικά η εν λόγω εκδήλωση ήταν ένας εύγλωττος τρόπος για να απαντήσουμε στο πάντα επίκαιρο ερώτημα: πώς μιλάει κανείς σε ένα παιδί για την ματαιότητα και τον παραλογισμό του πολέμου; Του μιλάει για το ακριβώς αντίθετο: για την ειρήνη, την ιστορία, τα ανώτερα ιδανικά, τις διαχρονικές ανθρώπινες αξίες έτσι ώστε μεγαλώνοντας να μπορεί να είναι σε θέση να αξιολογήσει τον κόσμο του, να έχει αίσθηση δικαίου και αλληλεγγύης και να

διαλέξει μόνο του τα εργαλεία επικοινωνίας με τους υπόλοιπους αποκλείοντας τη χρήση βίας.

Η αγάπη, λέει το παραμύθι, είναι δυνατή και μπορεί να καταφέρει τα πάντα!

