

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο Λαμίας υλοποιεί και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013 - 2014, όπως άλλωστε κάθε χρόνο, πολλές δράσεις και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.

Φέτος, από την αρχή σχεδόν του διδακτικού έτους, οι μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου μας υλοποιούν ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας πολύ ενδιαφέρον για όλα τα παιδιά της ηλικίας τους. Το θέμα του προγράμματος είναι η «Υγιεινή διατροφή των εφήβων». Από τον Σύλλογο διδασκόντων το πρόγραμμα έχει αναλάβει ο φιλόλογος καθηγητής του Σχολείου μας κ. Καλαντζής Χρήστος και συμμετέχουν η κ. Παπακώστα Παναγιώτα, φιλόλογος - Διευθύντρια του Γ.Ε.Λ. - Γυμνασίου Λαμίας, ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης, θεολόγος και η κ. Αλεξάνδρα Βαμβακά, φιλόλογος.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, έτσι και φέτος, στις δραστηριότητες του προγράμματος θεωρήθηκε καλό και βοηθητικό να ενταχθεί και μία εκπαιδευτική επίσκεψη.

Αυτή τη φορά σειρά είχε η Δράμα, για τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη της οποίας κ. Παύλο, η Σχολή μας σεμνύνεται και ο ίδιος καυχάται ότι τυγχάνει απόφοιτός της.

Θα πρέπει από την αρχή να τονισθεί, ότι η πραγματοποίηση της εκδρομής δεν θα ήταν εφικτή εάν δεν υπήρχε η φιλοξενία που μας παρέσχε η Ιερά Μητρόπολις Δράμας και η γενναία οικονομική βοήθεια που ολοπρόθυμα και με αγάπη μας έδωσαν, όπως πάντοτε πράττουν, οι Ιερές Μονές Αγάθωνος Φθιώτιδος, Προυσού και Τατάρνης Ευρυτανίας, καθώς και Οσίου Δαβίδ Γέροντος Ευβοίας, προκειμένου να καλυφθεί, κατά το μέγιστο μέρος της, η οικονομική συμμετοχή την οποία εκαλούντο να καταθέσουν οι μαθητές μας (εισιτήρια ΟΣΕ, γεύμα στη Θεσσαλονίκη κατά την επιστροφή κλπ).

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Το πρωί καθηγητές και μαθητές αναχωρήσαμε με το τραίνο από τον Σταθμό του ΟΣΕ της Λαμίας παίρνοντας την άγουσα, (σιδηροδρομική γραμμή, φυσικά) για τη Βόρειο Ελλάδα. Το Σχολείο μας χρησιμοποιεί πολύ τα δημόσια μέσα μεταφοράς, γιατί να το κρύψωμεν, άλλωστε (!). Στην εντατική χρήση του τραίνου μας ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο η κατανόηση και η συμπαράσταση των στελεχών και των υπαλλήλων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Αθήνα, οι οποίοι προσφέρουν εκπτώσεις στα εισιτήρια των εκδρομών του Σχολείου μας. Με τις εκπτώσεις αυτές, όχι μόνο διευκολύνεται η πραγματοποίηση της εκδρομής, όχι μόνο οι μαθητές απολαμβάνουν ένα ευχάριστο ταξίδι, αλλά συνηθίζουν να αγαπούν και να προτιμούν το τραίνο σαν ένα μέσο μεταφοράς οικολογικό, ασφαλές και ξεκούραστο! Οι νέες σήραγγες των Τεμπών και του Πλαταμώνα μας οδήγησαν γρήγορα στη Θεσσαλονίκη, όπου κάναμε και την πρώτη μας στάση για «ανεφοδιασμό» (!), διότι, όπως λέει ο λαός μας, *νηστικό αρκούδι δεν χορεύει* (!). Κατά τον «ανεφοδιασμό» μας αυτόν μνημονεύσαμε *πάλιν και πολλάκις* το παραδοσιακό αρτοποιείο της κ. Ζιώγα στην πλατεία Ελευθερίας Λαμίας για την ευγενική, εις είδος, χορηγία του!

Από τη Θεσσαλονίκη αναχωρήσαμε αργά το μεσημέρι, με τραίνο πάντοτε, για τη Δράμα, όπου φθάσαμε το βραδάκι, κατά τις 19:00'. Έξω από τον Σταθμό του ΟΣΕ μας περίμενε ο αρχιμανδρίτης π. Χρυσάνθος Σαββίδης στον οποίο ο Μητροπολίτης Δράμας είχε αναθέσει την ευθύνη της τετραήμερης φιλοξενίας μας και ο οποίος απεδείχθη υπομονετικός, ακούραστος ξεναγός και λίαν ευχάριστος συνοδός. Μάλιστα η παρουσία του απετέλεσε ευχάριστη έκπληξη για τον φιλόλογό μας κ. Χρήστο Καλαντζή, εφόσον τον είχε μαθητή στη Βόρειο Ελλάδα προ δεκαπενταετίας περίπου. Η λέξη «περίπου» χρησιμοποιείται σε μία απέλπιδα προσπάθεια να κρυφτεί η ηλικία κάποιου! Με λεωφορείο μισθωμένο από την Ιερά Μητρόπολη ειδικά για μας καθ' όλο το τετραήμερο της παραμονής μας, οδηγηθήκαμε στο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ, στο κέντρο της Δράμας, όπου και εγκατασταθήκαμε. Καθηγητές και μαθητές είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να γνωρίσουμε από κοντά, το εξαίρετο έργο του σπουδαίου Έλληνα αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος άφησε εποχή με τα δεκάδες ΞΕΝΙΑ τα οποία σχεδίασε ανά την Ελλάδα για λογαριασμό

του ΕΟΤ και την ώθηση που έδωσε στην ανάπτυξη του τουρισμού σε εποχές δύσκολες για την Ελλάδα. Και βέβαια, είχαμε την ευκαιρία να αντιληφθούμε τι μπορεί να επιτύχει το κράτος, το οποίο στις μέρες μας βάλλεται πανταχόθεν, όταν οι λειτουργοί του εργάζονται ευσυνείδητα και ανιδιοτελώς!

Αμέσως μετά την τακτοποίησή μας στο ξενοδοχείο, ο π. Χρύσανθος μας οδήγησε στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας Δώδεκα Αποστόλων Δράμας. Εκεί μας περίμεναν ο ευγενέστατος ιερέας του Ιερού Ναού, π. Αναστάσιος Κουρτεσίδης με τις εθελόντριες κυρίες οι οποίες μαγειρεύουν καθημερινά για τους εμπερίστατους ανθρώπους της πόλης. Το πλούσιο τραπέζι ήταν στρωμένο ειδικά για μας, εφόσον η ώρα ήταν περασμένη. Η πιο ευχάριστη έκπληξη όμως ήταν η παρουσία του ιδίου του Αγίου Δράμας, του κ. Παύλου, ο οποίος ήλθε όχι μόνο για να μας καλωσορίσει, αλλά και για να μας γνωρίσει έναν - έναν, να συζητήσει και να δειπνήσει μαζί μας. Βεβαίως ο κ. Παύλος, έναν εξ ημών, τον θεολόγο κ. Ιωάννη Ζαχαράκη, τον γνώριζε από τα μαθητικά του χρόνια, εφόσον συνηπήρξαν ως μαθητές στην Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας. *Εμνήσθησαν λοιπόν και οι δυο τους ημερών αρχαίων!* (Λέγοντας «αρχαίων» δεν κυριολεκτούμε, κ. Ζαχαράκη!).

Μετά το δείπνο η ωραία πόλη της Δράμας αδημονούσε να δει το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λαμίας να περιηγείται στο κέντρο της και φυσικά δεν της χαλάσαμε το χατήρι!

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

Μετά από ένα λουκούλλειο πρωινό μπουφέ στο ΞΕΝΙΑ, μας παρέλαβε ο π. Χρύσανθος και με το λεωφορείο μας κατευθυνθήκαμε προς την Καβάλα! Λίγα χιλιόμετρα προ της πόλεως, σταματήσαμε για προσκύνημα στο Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας, στους αρχαίους Φιλίππους. Διευκρινίζουμε ότι είχαμε πλέον εισέλθει στην περιφέρεια της όμορης Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου (Καβάλας), όπου ανήκει και το προσκύνημα της Αγίας Λυδίας! Η διευκρίνηση γίνεται για να τονισθεί η αγάπη, η απλότητα και η άνεση του Αγίου Δράμας, ο οποίος μας οδήγησε και σε άλλη Μητρόπολη προκειμένου να γνωρίσουμε ένα από τα πολύ σπουδαία

χριστιανικά προσκυνήματα όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά της Ευρώπης ολόκληρης! Η Αγία Λυδία είναι ο πρώτος κάτοικος της Ευρώπης που βαπτίσθηκε χριστιανός, εφόσον, με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, άκουσε τη φωνή του Χριστού που την καλούσε, κατά το Ευαγγελικόν «...τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά και ακολουθούσι μοι...». Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στους Φιλίππους συρρέουν χιλιάδες άνθρωποι απ' όλα τα μέρη του κόσμου για να προσκυνήσουν. Είναι χαρακτηριστικό πως εκεί συναντήσαμε μία ομάδα εκατό εκδρομέων από τη Νότιο Κορέα! Αλήθεια, πόσα προσκυνήματα, πόσες τέτοιες ευλογίες έχει η πατρίδα μας κι εμείς τα αγνοούμε, ή, ακόμη χειρότερα, τα περιφρονούμε! Στο Βαπτιστήριο, λοιπόν, μας περίμενε ο π. Ελευθέριος Κωνσταντινίδης, ιερέας της Μητροπόλεως Νεαπόλεως, ο οποίος μας εξιστόρησε όσα σχετικά αναφέρουν οι Πράξεις των Αποστόλων, μας ξενάγησε στον περικαλλή κομψότατο ναό και τον περιβάλλοντα χώρο και τέλος μας πρόσφερε φιλόφρον κέρασμα.

Και μετά τους Φιλίππους μας περίμενε η όμορφη πόλη της Καβάλας. Είπαμε, η εκδρομή μας είναι εκπαιδευτική, αλλά και η βόλτα στην παραλία της Καβάλας είναι πειρασμός στον οποίο υποκύψαμε! Και για να σοβαρευτούμε, ουδείς εκ των μαθητών μας είχε ποτέ του επισκεφθεί την πόλη με τις περίφημες Καμάρες της (υδραγωγείο του 16^{ου} αι.) και τους όμορφους δασωμένους λόφους που την περιβάλλουν. Τέλος, οι καθηγητές μπορούν να επιβεβαιώσουν τις φήμες ότι η περιοχή είναι από τους καλύτερους ψαρότοπους! Σε περισσότερες αποκαλύψεις αρνούμεθα να προβούμε!

Το λεωφορείο μας, μας περίμενε την κεκανονισμένη ώρα, στην οποία υπήρξαμε συνεπέστατοι. Σειρά είχε τώρα το Μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας. Προσκύνημα μεγάλο, μοναστήρι ιστορικότητα, με μεγάλη προσφορά στην Εκκλησία και την πατρίδα, περιμένει επί δεκαετίες την επιστροφή των κειμηλίων του που άρπαξαν οι Βούλγαροι κατακτητές το 1917. Αφού προσκυνήσαμε στο Καθολικό και πήραμε κέρασμα στο αρχονταρίκι, μας οδήγησαν στην επίσημη τράπεζα της Ιεράς Μονής, όπου μας παρετέθη γεύμα. Για να περιγράψουμε και να απαριθμήσουμε όσα μας προσέφερε η αγάπη της Γερόντισσας και των αδελφών της Μονής, θα χρειαστούμε πολύ χώρο! Σχεδόν όλα

τα εδέσματα (πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, συνοδευτικά) ήταν προϊόντα που παράγονται στην Ιερά Μονή, με τον κόπο και τον ιδρώτα των μοναχών. Οι μαθητές μας κατάλαβαν στην πράξη το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να τρως, αλλά να γνωρίζεις τι είναι αυτό το οποίο τρως! Η Ηγουμένη της Μονής, Γερόντισσα Αλεξία, μας μίλησε επί ώρα, λέγοντάς μας πολλά και ωφέλιμα. Και επειδή τα καλύτερα φυλάσσονται για το τέλος, προς το τέλος του γεύματος είδαμε να μπαίνει στην Τράπεζα ο Μητροπολίτης Δράμας, τηρώντας την υπόσχεσή του ότι θα συναντηθούμε στην Εικοσιφοίνισσα. Δεν ήταν όμως μόνος του. Μαζί του είχε τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ο οποίος τυγχάνει και αυτός απόφοιτος της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας. Μάλιστα είχε φιλοξενήσει το Γυμνάσιό μας κατά την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψή του, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το σχολικό έτος 2012 - 2013. Η χαρά καθηγητών και μαθητών για την έκπληξη που μας επεφύλαξε ο Άγιος Δράμας δεν περιγράφεται. Βλέπετε, είχαμε αποκτήσει ιδίαν αντίληψιν της αγάπης και της φιλοξενίας του κ. Βαρνάβα πέρυσι. Και ο ίδιος ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως δεν έκρυβε τη χαρά του. Μετά το γεύμα και αφού δεχθήκαμε όλοι από ένα αναμνηστικό δώρο - ευλογία από την Γερόντισσα, βγήκαμε έξω από τα κτίρια της Μονής για να συνεχίσουμε την περιήγησή μας. Είδαμε από κοντά τα ελάφια που ζουν στον περιφραγμένο δρυμό, μας έδειξαν τις εγκαταστάσεις όπου σταυλίζονται οι αγελάδες και τα άλλα ζώα τα οποία εκτρέφονται στο Μοναστήρι, μας έδειξαν τις εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούν. Είδαμε, με δυο λόγια, από πού προέρχονταν όλα εκείνα τα αγαθά που μας είχαν προσφέρει στο γεύμα προ ολίγου.

Ο ακούραστος οδηγός μας και ο επίσης ακούραστος π. Χρύσανθος μας οδήγησαν για την μεσημεριανή μας ξεκούραση στο ΞΕΝΙΑ.

Το απόγευμα, με τον μόνιμο συνοδό μας επισκεφθήκαμε τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Δράμας όπου μας ξενάγησε ο προϊστάμενος ιερέυς. Ήταν άκρως εντυπωσιακή η επιμελημένη συντήρηση που είχε γίνει πρόσφατα στον παλαιό αυτόν ναό! Το τέμπλο του κυριολεκτικά άστραφτε, αναδεικνύοντας και πάλι την τέχνη των παλαιών μαστόρων του.

Αμέσως μετά ο π. Χρυσάνθος μας οδήγησε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, με τα εντυπωσιακά πολλά νερά της, τα κοπάδια με τις πάπιες και τους πολλούς Δραμινούς που απολαμβάνουν τον περίπατό τους στο ωραιότατο αυτό άλσος που βρίσκεται μέσα στο κέντρο της πόλης.

Επειδή όμως το πολύ περπάτημα μας κούρασε (ψέμματα!), τα βήματά μας οδήγησαν και πάλι στον φιλόξενο ναό των Δώδεκα Αποστόλων, όπου για δεύτερη φορά ο π. Αναστάσιος και οι ακούραστες κυρίες της ενορίας του μας είχαν ετοιμάσει ένα πλούσιο δείπνο.

Για την βραδινή μας βόλτα στην πόλη δεν θα πούμε περισσότερα (!)

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

Πρωί - πρωί πήγαμε στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Δράμας για την Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης κ. Παύλος. Ο Σεβασμιώτατος με το κήρυγμά του, οι καλλίφωνοι ψάλτες, οι ευλαβείς κληρικοί, η ευταξία του ναού θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσεκλήθημεν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του ναού, όπου μας περίμενε ένα πλουσιώτατο πρωινό με πολλές και ποικίλες τοπικές γεύσεις, για τις οποίες φρόντισαν οι εθελόντριες κυρίες της ενορίας με προεξάρχουσα την πρεσβυτέρα του ιερέως του ναού π. Αντωνίου Παυλίδη, την κ. Παρασκευή Παυλίδου. Ο Σεβασμιώτατος και πάλι παρακάθησε στο τραπέζι μαζί μας, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το βράδυ!

Βεβαίως, η Κυριακή μας δεν θα σταματούσε εδώ. Το λεωφορείο μας οδήγησε στην μαρτυρική κωμόπολη του Δοξάτου. Και επειδή το *από Θεού άρξασθαι* πρέπει να αποτελεί αρχή μας, ξεκινήσαμε με προσκύνημα στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Δοξάτου π. Ιωάννης Αγγέλου μας μίλησε αναλυτικά για την ιστορία του Δοξάτου και τις απανωτές σφαγές που υπέστη ο ελληνόφωνων πληθυσμός της από τους Βουλγάρους κατακτητές. Έχοντας από μία μεγάλη εικόνα του Αγίου Αθανασίου ο καθένας μας ως δώρο, κατευθυνθήκαμε προς το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δοξάτου.

Εκεί μας υποδέχθηκαν οι ευγενέστατες κυρίες του Συλλόγου και μας ξενάγησαν στο κτίριο, το οποίο είναι ένα ωραιότατο αναπαλαιωμένο πλουσιόσπιτο του Δοξάτου, από εκείνα που γλύτωσαν από τη φωτιά και το μαχαίρι των Βουλγάρων. Είδαμε με τα μάτια μας τη φρίκη των σφαγών όπως αποτυπώθηκε στις φωτογραφίες οι οποίες εκτίθενται στο ισόγειο του κτιρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες είναι φωτογραφίες που τράβηξαν ξένοι δημοσιογράφοι, απεσταλμένοι εφημερίδων του εξωτερικού για να καλύψουν τα γεγονότα. Στους πάνω ορόφους ξεναγηθήκαμε στο λαογραφικό μουσείο το οποίο διαθέτει πλούτο εκθεμάτων. Και βέβαια, κατεβαίνοντας και πάλι στο ισόγειο του κτιρίου, μας περίμενε κέρασμα, συνοδευόμενο από εξαιρετικό κρασί που παράγεται και εμφανιζόταν στην περιοχή.

Αμέσως μετά ο π. Χρύσανθος και ο Αρχιερατικός Επίτροπος Δοξάτου μας οδήγησαν στον χώρο της θυσίας, στον χώρο όπου έγινε η σφαγή των Ελλήνων από τους Βουλγάρους. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθει κανείς αντικρύζοντας το μνημείο με τα ονόματα των νεκρών, όταν μάλιστα λίγο νωρίτερα έχει δει τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα της θηριωδίας.

Όμως, η αγάπη του Αγίου Δράμας, η υπομονή του π. Χρυσάνθου και η δική μας «δίψα» απαιτούσε ακόμη μία επίσκεψη. Το λεωφορείο μας έφερε σε ακόμη ένα από τα μοναστήρια της Μητροπόλεως. Φθάσαμε στην Ιερά Μονή Αναλήψεως, στο χωριό Σίψα. Σ' αυτόν τον τόπο ήθλησε ένας από τους αγίους του 20^{ου} αιώνα, ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης (1901 - 1959). Γεννημένος στα άγια χώματα των χαμένων πατρίδων, στον Πόντο, *διήλθε διά πυρός και σιδήρου*, μέχρι να φθάσει πρόσφυγας στην Ελλάδα και να ριζώσει στο χωριουδάκι αυτό της Δράμας, όπου συνέχισε να αγωνίζεται τον αγώνα τον καλόν μέχρι τον θάνατό του. Ο φιλάγιος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, άμα τη αναρρήσει του στον θρόνο της Μητροπόλεως, μερίμνησε για την ανακομιδή των λειψάνων του και την αγιοκατάταξή του. Έτσι η Μητρόπολις Δράμας έχει ακόμη έναν προστάτη ο οποίος πρεσβεύει στον Κύριο υπέρ του ποιμνίου. Η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής, Γερόντισσα Πορφυρία, μας μίλησε με γλαφυρότητα και απλότητα για τον χαριτωμένο άνθρωπο του Θεού, άγιο Γεώργιο Καρσλίδη. Βεβαίως,

επειδή φαίνεται ότι οι Δραμινοί αμιλλώνται στην φιλοξενία, το Μοναστήρι μας παρέθεσε γεύμα, και πάλι με προϊόντα που, ως επί το πολύ, αποτελούν παραγωγή της. Ακόμη ένα μάθημα υγιεινής διατροφής για τους εφήβους μαθητές μας!

Αργά το μεσημέρι, χορτασμένοι σωματικά και πνευματικά, επιστρέψαμε στο ΞΕΝΙΑ για ξεκούραση και ανάκτηση δυνάμεων, διότι το βράδυ ο Άγιος Δράμας σκόπευε να μας κουράσει (!).

Όπως πληροφορηθήκαμε, η Ιερά Μητρόπολις Δράμας κάθε χρόνο την Κυριακή των Απόκρεω, διοργανώνει ένα πανηγυρικό δείπνο προς τιμήν των εθελοντών και εθελοντριών που υπηρετούν το έργο της Μητροπόλεως. Ο εθελοντισμός είναι σύμφυτος με το ορθόδοξο ήθος. Μόνον άνθρωποι αποκομμένοι από την ελληνική πραγματικότητα πιστεύουν ότι ο εθελοντισμός ήλθε πρόσφατα στη χώρα μας από το εξωτερικό και μάλιστα κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Από το ξεκίνημά της η Εκκλησία λειτουργεί με εθελοντές τους οποίους «γεννά» με το ήθος και την θυσιαστική διάθεση που εμπνέει στο λογικά πρόβατα της ποιμένης της. Η Μητρόπολη Δράμας λοιπόν τιμά τους ανθρώπους της με ένα δείπνο. Βεβαίως, όταν είδαμε πού παρατίθεται αυτό το δείπνο, όταν είδαμε εκατοντάδες ανθρώπων να έχουν γεμίσει ασφυκτικά και τις δύο τεράστιες τραπεζαρίες του Ξενοδοχείου «Κούρος» της Δράμας, όταν είδαμε τις αρχές της πόλης (άρχοντες της Κυβέρνησης, της Βουλής και της Αυτοδιοίκησης κ.ά.) να παρευρίσκονται, όταν είδαμε τις δύο ορχήστρες, όταν είδαμε την πλούσια τράπεζα, καταλάβαμε πώς εννοεί το ρήμα «τιμώ» ο Μητροπολίτης Δράμας. Η μία από τις δύο ορχήστρες απαρτιζόταν από καθηγητές και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Δράμας. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι, όπως μάθαμε, ο Μητροπολίτης πολύ συχνά σε λειτουργίες στις οποίες χοροστατεί συνοδεύεται από χορωδία μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δράμας. Αλήθεια, προσεγγίζονται έτσι οι νέοι άνθρωποι ή όχι; Στην ομιλία του ο κ. Παύλος αναφέρθηκε στην παρουσία του Σχολείου μας στην αίθουσα, τονίζοντας ότι είναι απόφοιτος της Σχολής μας. Μετά το δείπνο, καθηγητές και μαθητές, με προεξάρχουσα την Διευθύντριά μας κ. Παναγιώτα Παπακώστα, επέδειξαν τις χορευτικές τους ικανότητες χορεύοντας ποντιακούς χορούς (!) πιασμένοι χέρι-χέρι με τους τόσο φι-

λόξενους Δραμινούς. Αφού ευχαριστήσαμε θερμά για την φιλοξενία που μας παρέσχε τον Μητροπολίτη και τον αποχαιρετήσαμε, επιστρέψαμε κουρασμένοι αλλά λίαν ευχαριστημένοι στο ΞΕΝΙΑ.

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Η τελευταία ημέρα της εκδρομής μας ξεκίνησε με το πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο. Το λεωφορείο μας οδήγησε στον Σταθμό του ΟΣΕ. Εκεί, αφού ευχαριστήσαμε θερμά και αποχαιρετήσαμε τον αγαπητότατό μας π. Χρυσάνθο, επιβιβαστήκαμε στο τραίνο για την Θεσσαλονίκη.

Και επειδή οι ωραίες εμπειρίες δεν πρέπει να τελειώνουν μονομιάς και απότομα, κάναμε μία διακοπή του ταξιδιού μας στη Θεσσαλονίκη. Έστω και για λίγες ώρες, οι μαθητές μας ήθελαν να πάρουν άρωμα συμπρωτεύουσας. Όλοι μαζί πήγαμε στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος, επί της Εγνατίας οδού, απέναντι από την Κάμαρα. Κάτι μας είλκυε εκεί. Τι ήταν αυτό; Ήταν ο τόπος μαρτυρίου ενός αγίου δικού μας, ενός αγίου συμπατριώτη μας ή, έστω, κοντοχωριανού μας. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του με τον διά πυράς θάνατο, το 1547, ο Άγιος Μιχαήλ ο Μαυρουδής από την Γρανίτσα της Ευρυτανίας, αρνηθείς να εγκαταλείψει την πατρώα πίστη και να γίνει μουσουλμάνος. Βεβαίως, όπως κάποιοι διατείνονται, οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας ζούσαν αρμονικά με τους Τούρκους και δεν καταπιέζονταν(!). Άραγε, γι' αυτό επεβλήθη στον Μιχαήλ ο διά πυράς θάνατος;

Και μετά το προσκύνημά μας ακολούθησε σύντομος περίπατος στην ωραία Θεσσαλονίκη και γεύμα στα Λαδάδικα.

Νωρίς το απόγευμα επιβιβαστήκαμε και πάλι στο τραίνο και το βράδυ φθάσαμε στη Λαμία, αναλογιζόμενοι τις εμπειρίες που αποκτήσαμε και την αβραμιαία φιλοξενία που δεχθήκαμε από τον Άγιο Δράμας. Οι καθηγητές είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η, χωρίς προσδοκίαν ανταποδόσεως, έμπρακτη αγάπη, θερμαίνει τις καρδιές και πληροφορεί εσωτερικά τους ανθρώπους, πόσο μάλλον τους μαθητές, εν αντιθέσει προς τα ωραία λόγια χωρίς αντίκρουσμα και τις διακηρύξεις προς το θεαθήναι που παγώνουν τις καρδιές και βεβαιώνουν εσωτερικά περί του αντιθέτου από τα λεγόμενα. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς παρά να θυμηθεί τον Παύλειο λόγο *«Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων*

λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον.» και να διατρανώσει και δημοσίως τις ευχαριστίες του προς τον φιλόξενο Ιεράρχη της ακριτικής Δράμας, καθώς και προς τις τέσσερις Ιερές Μονές που στάθηκαν αρωγοί μας.

Ας ευχηθούμε ο Άγιος Στυλιανός, η Αγία Αικατερίνη, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Δαυίδ ο Κομνηνός και οι συν αυτώ, ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης και όλοι οι Άγιοι της Μητροπολέως Δράμας να σκέπουν το Σχολείο μας, να μας προστατεύουν από κάθε επίβουλο και να μας βοηθούν να διοργανώνουμε στο μέλλον και άλλες εκδρομές και δραστηριότητες προς όφελος των μαθητών μας.